

KAZAK TÜRKLERİNİN BİR AKINI: DANIYAL DİKEYULU KAYRANBAEV

HİKMET YILMAZ*

Özet

Zengin bir halk edebiyatı geleneğine sahip olan Kazak Türkleri, akınları, dilden dile dolaşan destan ve halk hikâyeleri ile Türk millî kültürünün önemli bir halkasını oluşturmaktadır. Çok yönlü kişiliğiyle, bu zenginliğe katkı sağlayan D.Dikeyulu KARANBAEV'i, şiirlerinden örneklerle tanıtmaya çalıştığımız bu yazımızda, Kazak Türkçesi metinlerini de sunarak, dil çalışması yapanlarra yardımcı olmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Halk Edebiyatı, şiir, Daniyal

Abstract

Kazak Turks, who have a rich folk literature tradition, take an important part of Turkish national culture with their “*akınları*” (folk poets, minstrels), legends and stories which are being told for years.

In this research we tried to introduce D.Dikeyulu KARANBAEV, who contributed to this richness with his various personality, by giving examples of his poems. Also, by presenting texts in Kazak Turkish, we wanted to help the people who study on language.

Key Words: Folk literature, poets, Daniyal.

Zengin bir halk edebiyatı geleneğine sahip olan Kazak Türkleri, akınları, dilden dile dolaşan destan ve halk hikâyeleri ile Türk millî kültürünün önemli bir halkasını oluşturmaktadır.

Akın, jirav gibi adlar verilen Kazak Türklerinin ozanları, aynı zamanda Türk yaşamışının, töresinin canlı sembolü ve halkın saygı ve sevgi duyduğu bir “aksakal”dır. Akınlar, “Betaşar”larıyla düğünlerin, joktau, “köñül aytu”ları (ağıtları) ile cenaze törenlerinin, “aytis”ları şenliklerin vazgeçilmez kişileridir.

Akınlar, “öleñ, jır, kuy” gibi adlarla anılan şiir ve şarkılarını dombira eşliğinde söylerler. Nazım ölçüsü millî ölçümüz olan hece ölçüsü; nazım birimi ise dörtlüktür. 11'li hece ölçüsüyle söylenen şiirlere “kara öleñ” denmektedir. Hece ölçüsüyle söylenen bu şiirlerde, zaman zaman ölçüde aksamalar olmaktadır.

* Yard. Doç. Dr. Cumhuriyet Ünv. Eğitim Fak. Türkçe Eğitimi Böl. / SİVAS
1 Aytis: Kazak halk şairlerinin karşılıklı olarak şiir söylemeleri, atışma.

Akın, bu aksaklıları dombaranın desteğiyle, bazen heceleri uzatarak bazen de kısa söyleyerek telafi etmektedir.

Halen Moğolistan'da Kazak Türkleri arasında yaşayan akınlardan olan Daniyal Dikeyuli Karanbaev'i şiirlerinden örneklerle tanıtımıza çalıştığımız bu yazımızda, Kazak Türkçesinden Türkiye Türkçesine aktardığımız şiirlerde mümkün olduğunda anlamı bozmamaya çalıştık. Ancak, şiir aktarımının güçlüğüne deniyle biraz daha serbest aktarımından yana davrandık.

Kazak Türklerinin yaşayan halk ozanlarından olan Daniyal DİKEYULI, Doğu Türkistan'da 1916-17 yıllarında doğdu. Çocukluğunun ilk yıllarını burada geçiren ozan, Çin zulmünden kaçarak Moğolistan'a göç etti. Orta Cüz içerisinde Kerey boyunun İteli oymağının Davutlar aşiretindedir.² Akın, halen Bayan Ülgü'de yaşamaktadır. Çok yönlü bir insan olan Dekeñ³, Kazak Türkleri arasında bir "aksakal" ozan olarak tanıdığı kadar; hem dombira yapmakta ve çalmakta mahir bir usta, hem de gümüş kemer yapıcısı olarak ün salmıştır.

Dekeñ, küçüklüğünden itibaren halk şiirine meraklı olup Kazak Türklerinin "Darığa", "Zarkum", "Muñlik-Zarlık", "Salsal" gibi halk hikâyelerini dinleyerek büydü ve bunların etkisini şiirlerine yansittı. Akın, eğitim hayatına yedi yaşında, Kazak ilkokulunda başladı. Dekeñ, sekiz yıl okuduğu bu okulda Arap harfli Kazak alfabetesini de öğrendi. Bu yıllarda da Kazak halkın edebî ürünlerini okuyup öğrenerek halkın "kalavlı akını" olacağının örneklerini verdi. Da-ha on iki yaşında iken, abası Akşimpuvga'nın da büyük desteği ile, halk arasında "aytis" söylemeye başladı. Onun tanınmasını sağlayan "aytis'i ise 1949 yılının Nogonuur'da Rısjan MÜRSOLIKIZI ile yaptığı "aytis'tir.

Jalgastırıv bazasınıñ orınbasarı (başhekim yardımcısı) Baatarjab'tan Eski Moğol Alfabetesini (Uygur Alfabetesini) öğrenen Dekeñ, 1935-36 yıllarında UBS aymağının merkezindeki avruhanada (hastahanede) sağlık görevlisi olarak çalıştı. 1937-1940 yıllarında Uvlaanbaatar'da "Adam Derigeri Tehnikumu" (Sağlık Meslek Yüksek Okulu)'da okudu. Buradan mezun olunca "Halk Ordusu"na çağırılan Dekeñ, orduda hekim olarak çalıştı ve 1945 yılında Japonlarla yapılan "bağımsızlık savaşı"na (azattık şaykaska) katıldı. Şairin ilk şiiri "Alga" (İleri), bu yıllarda, Moğolca yayımlanan "Ulaan Od" (Kızıl Yıldız) gazetesinde yayımlandı:

"...bastı gazet ölenimdi avdarıp ...bastı gazete şiirimi, çevirip,
Kırgandaymın jır okumen javdı atıp Kargas gibı şiirimin, kurşunuń atarak,

2 Bu bilgileri, İstanbul'da görüştüğümüz akrabası olan Bayan Ülgü, Moğolistan Müslümanları Müftü Yardımcısı Sobethan FAZIL Beyefendi'den ve şairin akrabası olan Kanabek KALAMKAN Beyefendiden aldık.

3 Daniyal DİKEYULI'nın Kazak Türkleri arasındaki kısa ismi.

Kuvanışım kökiregime sıymaydı
 Tastaganday bir tankını avnatıp
 Sodan bastap kalam aldım kolıma
 Bir mindetti kötergendey jonıma
 Eli esimde ok astında jürip-ak
 Tüstim solay poeziyya jolina”
 Kıvancım, gönlüme sığmadan,
 (Düşmanın) bir tankını devirdim.
 Ondan sonra kalem aldım elime
 (Halkımın) yüklediği görevi yüceltmek
 Hâlâ gönlümde, kurşun altında yürüyerek,
 İşte bu halde, düştüm şiir yoluna.

1947-1977 yılları boyunca Dekeñ, hastahanede başhekim yardımcısı ve halk sağlığını koruma bölümü yöneticiisi, “*MD Teatrdın Bastığı Jazuvşılar Bölümünde*” “*Körkem Söz*” Kulübünün yöneticiisi, Hayvan ve Ormanları Koruma Başkanlığında “*Ormanları Koruma Görevlisi*” olarak değerli hizmetleri yerine getirdi. Bütün bu çalışmalarından dolayı Komünist Partisince, kalem ve el hüneleriyle çok çeşitli alanlarda hizmet ettiği için, “*Altın Yıldız Üstün Hizmet Madalyasıyla*” ödüllendirildi.

Ozanın şiirleri, Kazak Türkçesiyle “*Dostluk*” (1960), “*Tan Altında*” (1968); Moğolca, “*Milyoncuk*” (1971) adıyla yayımlandı. Ayrıca çeşitli yayın organlarında Moğolca, Çince, Rusça ve Kazak Türkçesiyle yayımlanmış şiirleri vardır.

ŞİİRLERİNDE ÖRNEKLER

SIRLASUV

1. Jetpistin jetsem dağı esigine,
 Jır jatır kosakta(u)vlı esimde.
 “Jetpiste jer tayanar” degen – jalğan,
 Jır tolgar kemel jasım osı künde.
2. Jetpis jıl kalsa dağı keyin jırak,
 Oyımda səvlesi bar altın şirak.
 Oylanıp, tebirenip terbelüvgə,
 Kiyaldıñ burandasım aldım burag.
3. Elime äli de bar berer sıym,
 Jasaymin örnek tartıp sözden tüyin
 Akırğan arıstanday bolmasam da.
 Marka góy köñil şırkin, bala küyim.
4. Elimdi es bilgeli jırlap kelem,

DERTLEŞME

1. Yetmiş (yaşın) yetsem de eşigine,
 Mazimden gelen şiirler var hatırlımda.
 “Yetmişe yer dayanır” diyen –yalan,
 Olgun yaşın şiirlerini söylerim bugün.
2. Yetmiş yıl kalsa da çok gerilerde,
 Gönlümde altın parıltısı var.
 Düşünüp, duygulanıp, hayal edip,
 Hayalin dizginini elime aldım.
3. Ülkemin elime verdiği hediye ile,
 Yaşıyorum sözün özünden örnek verip.
 Haykıran arslan gibi olmasam da,
 Gönlümse çocukça şen, rahat.
4. Aklım erdiğinden beri halkıma şiir söylemem,

- Kuvganım tilge mayda ırgaktı öleñ
Esikten orın tise törge ozbadım,
Tördegi äves emen sırmakpenen.
- Hoş sözleri, nameleri kovalıyorum.
Eşikte yer bulsam razı oldum, başköşenin
El dokuma kilimli, bezegine imrenmedim.
5. Aytsam dep el-jurtıma unaytin än
Tersem dep söz marjanın uday tiñnan.
İsimdi adaldıktan avdarmadım,
Eş janga bas imedim kudasınğan.
5. Söylesem deyip halkıma beğenilen şiir,
Dersem deyip söz mercanını verimli
toprağından,
İşimde iyi kalplilikten, doğruluktan
ayrılmadım,
Hiçbir kibirli cana baş eğmedim.
6. Süyinem dombıramdı kük kernese,
Süyinem jüregimdi jir terbese.
Küyinem, keybir kezde kapalanam.
Oyıma kaysı biri sır bermese.
6. Sevincim dombıramdı, ezgi dökmekti,
Sevincim yüregimdeki şiirleri söylemekti
Öfkeyle yanıyorum bazen, üzülüyorum,
Gönlüme ilham perisi sır vermezse.
7. Osınday ömir keştim kızık jan bop,
Kamı uşın bir basımnıñ kızıñğam jok.
İsine dostarımınıñ at salıstım,
Birevdin nesibesin kızığanğam jok.
7. Böylece ömrü geçirdim, imrenilen
can olup,
Kendim için, çıkar için isteğim yok.
Dostlarımın işi için at koşturдум,
Başkasının nasibine hasedim yok.
8. Süyevmen jülde algam jok şala şavıp,
Sürinsem aktalmadım ayla tavıp.
Özimnen özim kördim ökinbedim,
Eş kimge pele artkam jok, jała javıp.
8. Yaranmak için söyleyip
ödüllendirilmedim,
Sürünsem de hile ile aklanıp, düzeye çıkmadım
Ne oldusaya kendimden bilip,
pişman olmadım,
Hiç kimseye kara çalıp, hile yapmadım.
9. Maytalman bolmasam da akkan zırlap,
Eş kimnen körgen emen öleñ surap
9. Şimşek gibi çakan (ışık) olmasam da,
Kimseden sorup, görüp şiir yazmadım.

Äytevip jurt tüsiner tilmen jazdım,
Eliktep izdemedim äsem ırğak.

Yazdım gönlümce, halkın dilinden,
El izinden esinlenip yazmadım.

10. Saktalğan kökiregimde söz jurnagın,
Keledi aktarğanda kön jırlağanım.
Jürektiñ tereñinen sıkkan sözder,
Öz ünim, öz ävenim, öz ırğağım.

10. Sözün aslinı gönlümde saklayanım,
İçimden gelende çok şiir söylemekteyim.
(Bunlar) yüreğimin özünden çıkan sözler,
Öz sesim, öz bestem, öz ritmim

11. Jazbadım öleñimdi kesip üçin,
Örmelep özgelerden asuv üçin.
“Ömirden bos ötpeyin, izim kalsın”-
Degen oy jateledi, aşık isim.

11. Şiirimi çıkarım için yazmadım,
Başkalarının önüne geçip şan için
“Ömürden boş geçmeyim, izim kalsın”-
Diye düşünüp yazdım, açık işim.

12. Bakıtım, baylığım da osı öleñim,
Ömirden tañday alğan dos ölenim.
Jaksı bolsa atım da mäñgi yasap,
Demeymin öleñimmen kosa ölemin.

12. Bahtım, zengiliğim işte bu şiirim,
Ömrümden seçtiğim tek dost: şiirim.
Güzel olsa adım da bengü yaşayıp,
Demiyorum şiirimle birlikte öleyim.

13. Adamda arman köp koy bilip jetsem,
Bolsa den ömiri-jaz, jirim köktem,
Köñil góy ol akşa bult kökti kezgen,
Ömirden armanım jok külip ötsem!
(1988)

13. Adamda arzu çok koy, bilip yetsem,
Ömrünün yarıdan çoğu yaz olsa, şiirim
yetişsin,
Gönül ferahsa, o akça bulut gökte gezen
Hayatta (başka) arzum yok, gülüp geçsem.

JAYLAVIM

1. Tav jaylap tabın örgen tamaşalı,
Gül maysa omravı orman jarasadı.
Şipa suv añ sağıńga däri bolğan,
Jaylavım Şegirtaydıñ arasını.

YAYLAM

1. Gösterişli, genç sürülerin dağa yayılmış,
Gögsü çiçek döşeli ormanın yaraşmış.
Suyu şifadır özleyene,
Yaylam Şegirtay'ın kaplicası

2. Al, kısta ak şälisin salıňganday,
Jazıñda jasıl jibek jamılganday.
Kümis köl, külip akkan taza bulak,
Köñliñde ne izdesen tabılganday.
3. Tuvğan el mol ırısta kanday kızık,
Ösirgen eñbeginen er tuvgızıp.
Turatın köz aldımda bakıtumday,
Jaylavım tuvip-ösken kanday istık.
(1960)
2. Kişiñ ak şal gibi salıñansın ama;
Yazın yeşil ipek örtünmiş gibisin.
Gümüş göl, gülüp akan taze pınar,
Gönlünde ne arzulasan bulmuş gibi.
3. Sende doğan bol rızıkta, böylece güzel,
Verdiği emeğiyle er doğuran,
Gözümün önünde bahtım gibi duransın,
Doğup yaşadığım yaylam, senin gibi
neresi sıcak?

**DANIYAL MEN RISJANIN
AYTISI'ndan**

RISJAN:

-Bismilla söz baştayın öleñmenen,
Tındavşı ne aytar dep eleñdegen.
Şirkayın aşık jarkın änge salıp,
Jasırın jüre almaymın köleñkemen.

Sondıktan än köterip saldım ayğay,
Kim jurer jas kezinde kanay jaymay?!
Tebiretip suluv änniñ ırğağımen
Köñildi balkıtayın sarı mayday.

Unaydı köñilime salğan äniñ
Unatar biletinder sözdiñ mänin.
Kezdeysok kelip kapsıñ osı toyğa,
Jürmisiñ esen-aman akın janım ?!

**DANIYAL İLE RİSJAN'IN
ATIŞMASI'ndan**

Besmeyle şíirime başlayayım,
Dinleyici ne söyler deyip meraklanır.
Yüksek sesle şen şakrak nağme salıp,
Gizli, gölge gibi yürümüyorum.

Sonrasında nağme yükselttim ay gibi,
Kim yürücү genç yanında kanat yayıp?
Güzel şíirin nağmesini seslendirip,
Gönlü eriteyim tereyağı gibi.

Beğendim gönlüme saldıgün şíirini,
Beğenenler bilsinler sözümden beni
Ansızın bu toyun kapısına gelip,
Sağ sağlam girer misin ozan canım?

DANIYAL:

- Öleñdi oylanbasam aytı almaymın,
Sözimnen burñğı aytkan kayta
almaymın.
Baladay zır jügirem jumsağanda,
Köñilin köþiliktiñ kaytarmaymın.

Jastık şak lakşa oynap jar basında,
Än, ävez kosaktavlı bar kasımda.
Denim sav, kızmette jürgenim bul,
Esenmin erkin dävir arkasında.

Öleñniñ keni emespin kazılmağan
Şınıñ ba bul aytanıñ äzil mağan.
Akın dep kim aytadı, kimnen bildiñ,
Akındık mañdayıma jazılmağan.

Sayıska tüskenim jok ağalaytin,
Jeykem jok därejege bağalaytin.
Aytıstum birer-jarım adamdarmen,
Meni olar akınsıñ dep sanamaytin.

RISJAN:

-Endeş, jan ekensiñ karapayım,
Avzıma öleñ aytıp karatayın.
Meniñše akın deymin, ya akın,
Atıñdı el-jurtıma taratayın.

Ärine atalmayı akın tegin,
Keltirip söylemese sözdin ebin.
Turağın, kay mekende, kaydan jürsiñ,
Suraymin kim boladı ata-jönin?

DANIYAL:

- Şiiri düşünmesem söyleyemem,
Önceden söyleneni tekrar etmem.
Çocuk gibi tez koşarım yumuşayanda
Gönlün yoğunluğundan geri dönmem.

Gençlik çağımda oğlak gibi yar
başında oynayıp,
Şiir coşkusu, hevesiyle içiçeyim,
Dincim, çalışmamda gayem bu,
Esenim, bağımsız aşama arkasında.

Şiirin zengini değil *kazılmağan* (?)
Bu söylediğin bana gerçek mi şaka (mı)
Ozan diye kim söyledi, kimden bildin?
Ozanlık anlıma yazılmayan.

Çekişmeye düştüğüm yok “ağalaytin”!
Eleştirecek derecede gücüm yok
Atıştim birer-buçuk adamlarla,
Beni onlar ozan diye saymadılar.

Öyleyse, cansın alçakgonullüm,
Şifahen, şiir söyleyip cezb edeyim.
Benim gibi ozan diyorum ey ozan,
Adını ilime, yurduma iletneyim.

Elbette ozan bedelsiz adlanmıyor,
Getirip söylemese sözün usulünü.
Yerin yurdun neresi, nereden gelirsin?
Sorayım kimdir atan soyun?

DANIYAL:

-Aytayın men jönimdi endi sağan,
Atadan kaysibirev Tuva Şaban.
İteli-bes küyiktinä ävtetimin,
Surasañ osı meniñ ata-babam.

DANIYAL:

- Söleyeyim şimdi soyumu sana,
Atalarımdan birisi Tuva Şaban
İteli-bes boyunun evlädiyim,
Sorarsan işte benim ata-babam.

Tävekel dariyağa saldım kayık,
Körgem jok, kara öleñnen men de tayıp
Bilip al osı meniñ atı-jönüüm,
Daniyal Dikeyulu Kayranbaev.

Mütevekkil, deryaya saldım kayık,
Mecazım yok kara öleñle⁴ ben de
Bilip öğren işte bu benim adım-soyum,
Daniyal Dikeyulu Karanbaev

Ölgeydiñ kazir turam kalasında,
Jasında tuvip-ösken dalasında,
Dalamniñ turlep ösken äsem gulin,
Teñeymin eki közdiñ karasına.

Halen yaşıyorum Ölgey kentinde,
Doğup büyüdüğüm bozkırında,
Bozkırımlı yetişen benzersiz gülün,
Kiyaslarım iki gözün karasına.

Sal jeñgey öleñ aytıp şariktadıñ,
Men-dağı sürüvinnan jalikpadım.
Aytıp ber, ata jönin keldi kezek,
Kep otır meniñ-dağı anıktağım.

Kötürüm yenge şiir söyleyip aydınlettin,
Ben de sorularından yılmadım.
Söyleyiver atanı-soyunu geldi sıra,
Bana dahi açık olsun, bileyim.

10. 9. 1949 / Nogoonuvuvr**ÄLİ ESİMDE**

Aydinday Kob'da özeni muz sırganak,
Üstinde oynadı bir kız sırganak.
Bul kızdıñ şır aynalğan fiyguvrası,
Kozgadı turğandaydı kızdırımalap.

-Keliñiz, ortamızğa, sırganalık,-
Dedi ol turğanımda sırganalıp.

HÂLÂ AKLIMDA

Parlak Kob deresinde buz kayak pisti gibi
Üstünde bir kız oynadı kayak yaparak.
Bu kızın göz alıcı figürleri,
Duranları da coşturdu.

-Geliniz aramıza kayalım-
Dedi o, durduğumda, oynayarak.

⁴ kara ölen: 11'li hece ölçüsüyle söylenen şiir.

Önerdin utkısınday asıl aruv,
Tolğadı jüregimdi jırğa malıp.

Hünerin özü gibi saf, berrak,
Kalbimi oynatıp ilham verdi.

Däriger me, esepsi me, muğalim be,
Esimin ukpadım ba, uğa aldım ba.
Jark etip kubilistay kete bardı,
Şolpandı tañ sávelsi urladıñ ba?

Hemşire mi, maliyeci mi, öğretmen mi,
Aklım kavradı mı, kavramadı mı?
Şimşek gibi çakıp bir anda yok oluverdi.
Çoban yıldızıydı, tan şulesini mi çalıverdi.

1959

KAYNAKLAR

- 1. YILDAR SAZI**, hzl. J. HUVANGAN-E. RISBEK, ÜLGİY-1988.
- 2. Kazakça-Türkçe Sözlük**, H. ORALTAY, N.YÜCE, S. PINAR, Türk Dünyası Araştırmaları Yayımları, İstanbul, 1984.
- 3. Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri**, Ahmet B. ERCİLASUN, Kültür Bakanlığı Yayımları, Ankara, 1996
- 4. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü**, Ahmet B. ERCİLASUN (Başk. Komisyon), Kültür Bakanlığı Yayımları, Ankara, 1991.
- 5. Türk Dünyası Edebiyatı, C. II**, TİKA Yay., Ankara, 2002.